

Heil en zegen voor het nieuwe jaar!

Infoblad winter 2025

De agenda t.e.m. 16 maart 2025

Vrijdag 17 januari	18:30 uur Taizé-viering
Zaterdag 18 januari	9:30 uur Districtsvergadering - Gent
Zondag 19 januari	11 uur Samenkomst
Woensdag 22 januari	19:30 uur Oecumenische gebedsdienst voor de eenheid onder christenen in de Petrus- en Pauluskerk
Zondag 26 januari - <u>geen</u> viering in Hazegraskerk	
Dinsdag 28 januari	16 uur Bijeenkomst reflectiegroep
Zaterdag 1 februari	16 uur Tienernamiddag en -avond
Zondag 2 februari	11 uur Samenkomst viering Heilig Avondmaal
Zondag 9 februari	11 uur <i>Kringviering</i>
Woensdag 12 februari	19 uur Bijbelgroep Handelingen
Zondag 16 februari	11 uur Samenkomst
Vrijdag 21 februari	18:30 uur Taizé-viering
Zondag 23 februari - <u>geen</u> viering in Hazegraskerk	
Zondag 2 maart	11 uur Samenkomst
Vrijdag 7 maart	19 uur viering WereldGebedsDag
Zondag 9 maart	11 uur <i>Kringviering</i>
Zondag 16 maart	11 uur Samenkomst

elke maandag- en vrijdagnamiddag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open <i>springleens</i> binnen
Elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> - 14:30 – 16:30 uur
De meest actuele informatie vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be	

Uw koninkrijk kome

Inhoud

Ja, ik geloof!	3
Tienernamiddag en -avond	6
Koffiebabbel!.....	6
Terugblik december	7
Nieuws uit Brugge	8
Multiculturele rooms-katholieke viering in de Hazegraskerk	10
WereldGebedsDag 2025	10
Nieuws uit het district	10
Nieuws uit Brussel -	10
Kerstcollecte	11
Vraagje	12
Giften aan de kerk.....	12

Ja, ik geloof! – dat is het thema van dit jaar voor de oecumenische gebedsviering voor de *eenheid* onder christenen. Daarbij wordt verwezen naar het elfde hoofdstuk uit het Evangelie volgens Johannes waar Jezus in gesprek is met Marta, de zus van Maria en Lazarus. Lazarus was ziek. Jezus, die goed bevriend met hem was, gaat naar hen toe, maar als Jezus arriveert, is Lazarus al overleden.

Marta zegt dan tegen Jezus: ‘Ik weet zeker dat als U hier geweest was, mijn broer nooit gestorven zou zijn’.

Jezus antwoordt haar: ‘Je broer zal opstaan’.

Marta: ‘Dat weet ik, hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag’.

Jezus: ‘Ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven; en iedereen die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat?’

Marta: ‘**Ja Heer, ik geloof** vast dat U de Messias bent, de Zoon van God, degene die in de wereld komen zou.’

De evangelist Johannes geeft gesprekken vaak gedetailleerd weer. Als lezer word je zo deelgenoot van het gesprek. Marta was toen ze hoorde dat Jezus onderweg was, hem tegemoet gegaan. Het is alsof je op gepaste afstand getuige bent van de ontmoeting van Jezus en Marta.

Jezus getuigt over zichzelf, wie Hij is en vraagt aan Marta, geloof je dat? Zij antwoordt, dat ze tot het geloof gekomen is, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God die tot de wereld komt.

De vraag dringt zich op: Wat zou ons antwoord zijn?

Zeggen wij het Marta na of zouden wij voor een andere bewoording kiezen?

In de geschiedenis van de kerk, heeft men meerdere keren het geloof in woorden willen vatten. Zo ook in het jaar 325 (dit jaar 1700 jaar geleden!) toen de romeinse keizer Constantijn de Grote een concilie bijeen riep in **Nicea** (in wat nu Turkije heet) met als doel een eind te maken aan toen heersende twisten. Het is de meest *oecumenische* belijdenis, omdat ze zowel door de Oosterse als door de kerken in het Westen werd aanvaard.



Marta in Isabella's horarium - gebedsboek

Wat zegt deze belijdenis over **Jezus**?

Ik geloof in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd,

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan zijn rijk komt geen einde.

Dat zijn heel wat meer woorden dan Marta nodig had.

Misschien horen we hierin het verschil tussen '*geloof*' en '*geloof*'. In onze taal hoor je dat verschil inderdaad niet, wel in het Engels en het Frans.

Het verschil tussen '*belief*' en '*faith*', tussen '*la croyance*' en '*la foi*', tussen enerzijds 'voor waar aannemen' of 'overtuigd zijn van' en anderzijds 'vertrouwen'. In de uitspraak van Marta, 'ja, ik geloof' beluister ik *vertrouwen* in Jezus, in de geloofsbelijdenis klinkt een overtuiging door. Een overtuiging wordt een 'dogma', iets wat je *moet* geloven om bij een kerk of groep te horen. Ik wil daarmee niet beweren dat dogma's onbelangrijk zouden zijn, maar het is een zaak van het **hoofd** terwijl het geloof, zoals door Marta verwoord, een zaak van het **hart** is. In de uitgebreide beschrijving van de geloofsbelijdenis van Nicea kun je de discussies die tot dit resultaat hebben geleid terug horen, over de thema's die op dat moment speelden in de kerk.

Geloof is niet alleen een zaak van het hart, het is ook een onderwerp van gesprek, geloof mag bevestigd worden, geloof mag overdacht worden, geloof moet uiteindelijk ook *begrepen* kunnen worden. Met die kanttekening dat wij het niet in de greep hebben. 'Het allerbelangrijkste is dat je op de weg naar het mysterie blijft' (Anselm Grün - *Dragende woorden*).

Ik wil hier twee belijdenissen over Jezus voor het voetlicht brengen:

- Ik geloof in *één Heer*, Jezus Christus – wij hebben slechts één Heer (Gr. Kurios), één is onze leider en geen ander, Jezus Christus, één Mens die ons werkelijk kan leiden, Hij die ons Mensen wilde dienen: Jezus Messias.
- En met Marta belijden we van hem dat Hij de *Zoon van God* is. Dat houdt niet in dat wij weten wat dat betekent, nee dat is een mysterie. Als we belijden dat



Christus - Pantocrator - klooster op de Sinai

Jezus *Zoon van God* is, dan verdwijnt elke theorie, die tussen hem en ons in kan staan. We krijgen dan te maken met Degene die ons onvoorwaardelijk aangaat, met de Ander, Mens als wij en toch anders, niet te vatten in theorieën of beelden.

Dat mag ons met eerbied vervullen en doen zeggen: “**Ja, ik geloof!**”

Dat we dat geloof **samen** mogen **belijden** als we woensdag 22 januari samen bidden om de eenheid van de kerk van Jezus de Christus.



Je kunt bovenstaande tekst ook in eenvoudiger Nederlands lezen.

Probeer het eens via [→ deze link ← klik](#)

Met dank aan ChatGPT

[Kringviering](#) - **Wie helpt er mee bij de voorbereiding?** In januari bereidde Belinda een deel van de [kringviering](#) voor. Dat werd zeer gewaardeerd! Ben jij de volgende? Voor meer info klik op [kringviering](#).

Tienernamiddag en -avond – Tieners **zaterdag 1 februari** zijn jullie om **16 uur welkom** in de kerk. Zorg dat je erbij bent.

Kom jij ook!?

En neem gerust een vriend(in) mee.



Koffiebabbel! – wekelijks ontvangen we rond de twintig mensen tijdens de *koffiebabbel*.



Alle woensdagnamiddagen hartelijk **welkom!**



Pionieren in Oostende – u wist het al, maar hier dan nog eens: Er is *geen* opvolger gevonden die de taak van pionier in Oostende over wil nemen. Dat betekent dat *Andries* de Protestantse kerk van Oostende blijft dienen, samen met *Alida* en met de Oostendenaars die betrokken zijn bij onze pioniersgemeente, onder de zegen van de Heer. Door de vele vacatures in de VPKB¹ zal Oostende haar diaken-pionier naar verwachting wel meer moeten delen met andere gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen.

Had uw het filmpje al wel eens bekeken ? [Klik hier.](#)

¹ Verenigde Protestantse Kerk in België

Terugblik december – vreemd dat halweg januari, december lang geleden lijkt. December is vanouds een drukke maand in de kerk. Het begint met advent, uitzien naar de komst van Jezus, en het eindigt de afsluiting van het jaar. Als kerk mochten we dit samen op verschillende manieren beleven. Een paar hoogtepunten:

Vredeslicht – voor het eerst werd het Vredeslicht in Oostende verspreid vanuit de Hazegraskerk met een kort plechtig moment. Mooi dat er deze eerste keer al een groep mensen met verschillende levensovertuigingen naar de kerk kwam, om het licht mee te nemen naar hun gemeenschap:



Kerstviering – zoals intussen traditie is, vierden we Kerst met de rk-kerk die ook samenkomt in de Hazegraskerk. We kijken terug op een goedbezochte, mooie, multiculturele viering. Inmiddels is het ook gewoon dat een groep moslims aanwezig is in de viering om ons nadien een ‘zalig kerstfeest’ te wensen. De Kerstviering werd geleid door Anne Vansteelandt en Andries Boekhout.



Eindejaarsviering – een bijzondere viering waarin we in dankbaarheid terugblikten op 2024, deelden waar we spijt van hadden en de hoop uitspraken die we hebben voor het jaar wat voor ons lag en intussen misschien alweer gewoon is.

Dankbaarheid – **Spijt** – **Hoop**

Nieuwjaarsviering – We [luisterden](#) eerst naar het prachtige lied *Door goede machten trouw en stil omgeven* wat eindigt met de woorden: *God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag*. De tekst is van Dietrich Bonhoeffer, die het schreef bij de jaarwisseling van 1944 naar 1945 het jaar waarin hij omgebracht werd. Klik op [luisteren](#) om de door Siegfried Fietz gezongen versie te horen.

Nieuws uit Brugge – het aanstaande **vertrek** van ds. Jannica de Prenter is wel het belangrijkste nieuws uit Brugge. Ds. Jannica de Prenter heeft een beroep aangenomen van de Gereformeerde Thomaskerk te Zierikzee, en zal vanaf zondag 2 maart dienstbaar zijn in Zeeland. Dat betekent dat de komende periode in het teken zal staan van afscheid nemen. De afscheidsdienst zal doorgaan op zondag 23 februari om 14.30u in 't Keerske. Er zal dan geen morgendienst zijn.



Jannica schrijft hierover in de Brugse kerkbode: 'Ik kan het mij nog goed herinneren: op zondag 18 november 2017 ging ik voor het eerst voor in 't Keerske. Het was gelijk een bijzondere dienst, in samenwerking met het Randstadkoor. Niet lang daarna zouden er nog meer diensten ingepland worden, en volgde al snel het proponentschap. Na bijna 7 jaar, breekt nu de tijd aan van afscheid nemen. Ik wil iedereen in de gemeente nu alvast hartelijk danken voor de verbondenheid en de weg die we met elkaar mochten gaan. Meer woorden van dankbaarheid zullen ongetwijfeld klinken tijdens de afscheidsdienst op zondag 23 februari, om 14.30u in 't Keerske. Het zal een dankdienst worden waar ook de koorleden aan bij zullen dragen. Na afloop van de eredienst is er een receptie. Schrijf deze datum dus alvast in uw agenda.

Vanuit Oostende willen we ds. Jannica de Prenter ook **danken** voor haar betrokkenheid bij het kerkenwerk in Oostende. Zeker in het afgelopen jaar was dat intensiever: in de reflectiegroep en in de beroepingscommissie. We wensen haar en haar man Marco van harte Gods zegen op hun toekomst terug in Zeeland, de provincie die hun hart heeft. De Gereformeerde kerk van Zierikzee mag blij en dankbaar zijn met Jannica als toekomstige predikant. We wensen hun als gemeente en dominee toe dat ze ook elkaar tot zegen mogen zijn, om zo een plek te zijn waar het Licht van Gods koninkrijk zichtbaar mag blijven zijn.

De Protestantse kerk van Brugge, haar kerkenraad en de gemeente wensen we sterkte en wijsheid bij de weg die nu voor hen ligt. We hopen met hen dat ze binnen niet al te lange tijden een geschikte pastor en leraar mogen vinden.



Bijbelbabbel - Voor de komende periode is er een mooi en gevarieerd programma gemaakt voor de Bijbelbabbel. Op vrijdag 27 december is er een filmavond rond de kerstspecial van de Bijbelse serie 'The Chosen'. Op 11 januari om 15.00u gaan we op uitstap, met nadien een etentje. Op vrijdag 24 januari en 7 februari volgen er twee Lectio Divina-avonden, en gaan we aan de slag met een oude methode die je leert om met de Bijbel stil te worden en te bidden. Verdere details over de uitstap op 11 januari volgen nog. In de vacante tijd gaan de Bijbelbabbels door onder begeleiding van Albert Eversen en mevr. Nadine Van Parys.

Agenda VPKB Brugge:

ZATERDAG 18 JANUARI	9.30 uur	Districtsvergadering in Gent
ZONDAG 19 JANUARI	10.00 uur	Eredienst, met na afloop nieuwjaarsreceptie
ZONDAG 19 JANUARI	16.00 uur	Oecumenische vesperdienst in de S. Salvathorskathedraal
MAANDAG 20 JANUARI	18.30 uur	Koorrepetitie
VRIJDAG 24 JANUARI	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZONDAG 26 JANUARI	17.30 uur	Gezamenlijke dienst met de Anglicaanse gemeenschap
MAANDAG 27 JANUARI	18.30 uur	Koorrepetitie
MAANDAG 3 FEBRUARI	18.30 uur	Koorrepetitie
VRIJDAG 7 FEBRUARI	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 10 FEBRUARI	18.30 uur	Koorrepetitie
VRIJDAG 21 FEBRUARI	18.30 uur	Bijbelbabbel
ZONDAG 23 FEBRUARI	14.30 uur	Afscheidsdienst

Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op:
www.protestantsekerkbrugge.be

Multiculturele rooms-katholieke viering in de Hazegraskerk
Elke tweede zaterdag van de maand om 18:15 uur in de Hazegraskerk
Zing mee met:



Eerstvolgende: zaterdag 8 februari

WereldGebedsDag 2025



'Wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt!'
Psalm 139

Dat is het thema voor de WereldGebedsDag dit jaar, die zoals gewoonlijk doorgaat op de eerste vrijdag van maart.

Vrijdag 7 maart bent u om **7 uur 's avonds**

hartelijk **welkom** in de viering die door christenen uit verschillende kerken in Oostende is voorbereid aan de hand van de liturgie die is aangereikt door *vrouwen* van de **Cookeilanden**. Het programma van 2025 nodigt ons uit er bij stil te staan dat ieder van ons met zorg en liefde door God is gemaakt.

Nieuws uit het district – de eerstvolgende districtsvergadering is zaterdag 18 januari in het PCC in Gent.

Denderleeuw/Aalst heeft een predikant gevonden! Dat is goed nieuws: ds. Werner Lategan (voor de Denderstreek geen onbekende) wordt halfweg januari verwacht. Zijn bevestiging zal plaatsvinden op zondag 23 februari.



Nieuws uit Brussel - Verkiezingen synodevoorzitter In 2025 zal de VPKB een nieuwe synodevoorzitter of voorzitster kiezen. De verkiezing maakt deel uit van een proces dat meer dan een jaar duurt. In onze kerk is de Synodale Raad verantwoordelijk voor het voorbereiden van

kwesties die door de synodevergadering onderzocht moeten worden. Het verkiezen

van een nieuwe voorzitter hoort daar ook bij. Kandidaten voor de vacature moeten predikant zijn in de VPKB en hebben tenminste een actieve ambtsperiode achter de rug van tenminste tien jaar, waaronder de helft als gemeentepredikant, en zijn bovendien tweetalig (Frans en Nederlands). De voorzitter wordt verkozen voor 4 jaar. Het mandaat kan twee keer verlengd worden. De verkiezing wordt voorbereid door de coördinatie Administratie en Financiën. Dat gebeurt in 5 fases:

- Uiterlijk 8 maanden voor de synodevergadering, komen de zes districtsvoorzitters en de twee vicevoorzitters van de synodevergadering met de twee coördinatoren Administratie en Financiën samen. Deze werkgroep bestudeert het profiel van de huidige voorzitter en vult het profiel zo nodig aan.
- Het nieuwe profiel voor de synodevoorzitter wordt minstens 6 maanden voor de verkiezing openbaar gemaakt (november 2024).
- Kandidaatsstellingen moeten twee maanden na publicatie van het profiel worden ingediend, vergezeld van een motivatiebrief en CV. De werkgroep onderzoekt vervolgens de geldigheid van de sollicitaties en voert gesprekken met de kandidaten (januari 2025).
- Eén of twee van de kandidaten worden geselecteerd en aan de VPKB-gemeenten voorgesteld (maart 2025).
- De voorzitter wordt tijdens een buitengewone synode-vergadering door de afgevaardigden gekozen. Dit zal dus gebeuren op de synodevergadering van 17 mei 2025.
- Een eerste ambtstermijn van 4 jaar begint op 1 januari na de verkiezing door de synodevergadering. Er zal een voorbereidingsperiode zijn waarbij hij of zij samenwerkt met de huidige voorzitter.

Kerstcollecte - Financiële steun voor predikanten EPR – Tijdens de vergadering van woensdag 20 november, heeft de Synodale Raad zich gebogen over de zeer schrijnende situatie waarin de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) verkeert. Deze zusterkerk maakt een zeer moeilijke tijd door na het besluit van de Rwandese regering begin september om alle gebedshuizen te sluiten die niet aan haar eisen voldeden: moderne sanitaire voorzieningen, moderne kerkgebouwen van baksteen, waterreservoirs of watervoorziening in de parochie, verharde parkeerplaatsen, geluidsisolatie van gebouwen, aparte toegang voor mensen met een beperking, bliksemafleiders, een voorganger met een universitair diploma, enzovoort. Deze eisen lijken erop gericht te zijn om het de christelijke gemeenschappen zo moeilijk mogelijk te maken. Er zijn gemeenschappen die zoveel mogelijk investeren in hun gebouwen, zodat ze hun erkenning niet verliezen. Op andere plaatsen zijn er geen zondagse samenkomsten meer. Dit heeft zeer ernstige gevolgen voor het leven van de gezinnen van de predikanten en kerkelijk werkers, en zelfs voor het algemeen functioneren van de Kerk: het ontbreken van de zondagse eredienst betekent niet

alleen dat het Levende Woord niet wordt verkondigd, maar ook dat er geen collecten worden geïnd; nochtans komen de salarissen van de predikanten en kerkelijk werkers precies uit die collecten. Al deze gezinnen hebben niet meer genoeg te eten en kunnen de ziekteverzekering en het schoolgeld van de kinderen niet langer betalen. Menselijk gezien is het een zeer kritieke en schrijnende situatie. Het weinige dat ze nog ontvangen komt via elektronische weg, maar dat is zeer beperkt omdat niet iedereen die middelen heeft of zelf niet genoeg heeft om van te leven. De EPR staat voor een groot dilemma, omdat het beetje geld dat wordt ingezameld moet worden besteed aan het heropenen van gebedshuizen, ten koste van salarissen. Deze, voor de gemeenteleden pijnlijke, beslissing om hun predikanten op te offeren komt voort uit de wens om er alles aan te doen om dit probleem definitief op te lossen. De Synodale Raad doet daarom een beroep op uw vrijgevigheid en uw geest van solidariteit als christenen, gevoed door het evangelie, om onze zusters en broeders financieel te kunnen helpen.

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.
1 Korintiërs 12, 26.

Onze zusters en broeders uit de EPR en ook wijzelf zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. **Dank** voor jullie gift tijdens de Kerstviering.

Vraagje - we zouden graag willen weten of de Info gelezen wordt en of er behoefte aan is. Zou je daarom bijgaande vragen willen beantwoorden? Het invullen kan binnen één minuutje.

[Klik hier → omvraag ←](#)

Giften aan de kerk - Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende - kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.



Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik [hier](#) ←

Opnames van diensten (audio en/of video) zijn ook te vinden op:
www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](https://www.facebook.com/ProtestantseKerkOostende)

 Bluesky: @pkoostende.bsky.social

X: @KerkOostende

Kijk regelmatig op de website →



↑Klik↑



www.protestantsekerkoostende.be
GSM 0491 312200