



Infoblad advent en Kerst 2024

De agenda t.e.m. 5 januari 2025

Zondag 1 december 1 ^{ste} advent	11 uur Samenkomst
Zondag 8 december 2 ^{de} advent	11 uur <i>Kring</i> viering
Woensdag 11 december	Schrijfactie tijdens <i>koffiebabbel</i> (vanaf 14:30 uur)  19 uur Bijbelgroep Handelingen
Zondag 15 december 3 ^{de} advent	11 uur 🎵 Kerstzangviering! 🎵
Woensdag 18 december	Vanaf 14:30 uur Kerst op de <i>koffiebabbel</i> met kerstmarktje
Vrijdag 20 december	18:30 uur Taizé-viering
Zaterdag 21 december	 11 uur- verspreiding Vredeslicht Oostende vanuit Hazegraskerk
Zondag 22 december – <u>geen</u> viering in Hazegraskerk	
Woensdag 25 december Kerst dag	11 uur gezamenlijke Kerst viering
Zaterdag 28 december	16 uur Tienernamiddag en -avond
Zondag 29 december	11 uur Eindejaarsviering
Zondag 5 januari	11 uur Nieuwjaarsviering

elke maandag- en vrijdagmiddag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open -spring eens binnen
Tot half december	Expositie werken <i>Jocelyne Vantghem</i>
Elke woensdagmiddag	<i>Koffiebabbel</i> - 14:30 – 16:30 uur
De meest actuele informatie vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be	

Uw koninkrijk kome

Inhoud

Alles nieuw! <i>Leven in het licht</i>	3
VakantieBijbelFeest 2024	5
Tienernamiddag en -avond	6
Vredeslicht	6
Kerstzangviering zondag 15 december.....	7
Kerstviering!	7
Koffiebabbel!.....	7
Kerstmarktje woensdag 18 december.....	7
Briefschrijfactie Amnesty -	8
Pionieren in Oostende	8
Multiculturele rooms-katholieke viering in de Hazegraskerk	9
Nieuws uit het district	10
Nieuws uit Brussel -	10
Dopjesactie	11
Giften aan de kerk.....	11

Deutsch mit der Lutherbibel

Je kunt nog meedoen met de onlinecursus

Machst du mit?

Laat het weten als je interesse hebt.
De cursus gaat door op een vrijdag namiddag.

Voor meer info klik hier.

Alles nieuw! *Leven in het licht* – dat is het **adventsthema** voor dit jaar. Ieder die dat wenst kan een adventskalender ontvangen.

Geloof je in Jezus' tweede komst? Wat stel je je daarbij voor? De kerk gelooft in de **wederkomst** (tweede komst van de Christus (Grieks), de Messias (Hebreeuws), de Gezalfde (Nederlands)). In de Evangelies, de Handelingen van de apostelen, de brieven en zeker in het laatste Bijbelboek Openbaring (of Apocalyps) komt de tweede komst van Jezus nadrukkelijk ter sprake. De vroege kerk leefde met de sterke verwachting van een spoedige terugkeer: Maranatha! (Aramees voor: O Heer, kom!). En steeds weer, vooral in tijden van tegenspoed, klonk dit gebed in kerken met een diverse achtergrond: Maranatha! En met de wereldwijde kerk van alle tijden belijden ook wij dat wij ...

geloven in Jezus Christus die is opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, vanwaar Hij **komen zal** om te oordelen de levenden en de doden.

Geloven in de tweede komst van Jezus hoort tot de kern van het christelijk geloof. Als je de vraag 'Geloof je in Jezus' tweede komst?' met een overtuigd 'nee' zou beantwoorden, dan kun je jezelf geen christen noemen. In ieder geval mis je een belangrijke overeenkomst met andere christenen van nu en uit het verleden. De tweede vraag in dit artikelje is: Wat stel je je erbij voor? In de Bijbel en door de eeuwen heen zijn er nogal wat voorstellingen van de tweede komst van Jezus gemaakt. Daarbij was en is de fantasie en de leer van de kerk een belangrijke inspirator.



Fragment *Het Laatste Oordeel*
– Michelangelo – Jezus en
Maria

Laten we teruggaan naar de tijd voor Jezus' eerste komst. Veel christenen van nu hebben met de joden van toen gemeen dat we een Messias verwachtten die vrede en recht zal brengen, anders gezegd, die een einde zal maken aan alle onrecht en ellende die de wereld sinds mensenheugenis teistert, onrecht wat mensen elkaar aandoen en ellende die ons door toedoen van anderen aangedaan wordt of wat ons zonder aanwijsbare reden overkomt. De verwachting van een verlosser leefde toen en nu om vergelijkbare redenen. En wij weten uit het evangelie van Lucas hoe de Messias in onze wereld verscheen: Hij kwam bij ons heel gewoon. Maria 'bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak.'

En christenen hoopten en hopen dat Jezus' tweede komst spectaculairder zal zijn, opzienbarender. Én ... dat Hij nu eindelijk wel een einde zal maken aan onrecht en miserie.

Maar ... het zou maar zo kunnen dat er weer een Kind geboren wordt. Zou ons dat verheugen, zoals eens de herders en de oude Simeon en Hanna? Zouden wij dat Evangelie noemen, een goede boodschap? Zouden wij voor dat Kind willen buigen?

Laten we blijven bidden met de christenen die ons voor gingen en met de christenen elders in deze wereld: **Maranatha!** Laten we waakzaam zijn, zodat we onze Heer herkennen, ook als Hij weer op onverwachte wijze tot ons komt.

Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

Lied 433

En ... laten we intussen niet op onze handen gaan zitten, maar ons dagelijks werk doen en leven zoals het volgelingen van Jezus past (lees bijvoorbeeld de tweede brief aan de christenen in Tessalonica).

Ja, er zijn ook in onze tijd veel spanningen in de wereld. Veel mensen maken zich oprecht zorgen. Laten we even verwachtingsvol als Simeon en Hanna (lees Lucas 2) met open ogen blijven bidden om de tweede komst van Jezus de Christus. Het zal gebeuren op een ongedacht moment, dat ... de hemel opengaat.



Wist u trouwens dat ... veel joden nog steeds uitzien naar de komst van de Messias?
Wist u dat ... ook veel moslims uitzien naar de tweede komst van Jezus (Isa)?

Is Nederlands niet jouw moedertaal en/of begrijp je bovenstaande tekst niet helemaal?

Probeer het eens via → [deze link](#) ← [klik](#)

Met dank aan ChatGPT

ZEKERHEID

Hunkeren naar stabiliteit, van Hongarije tot de Verenigde Staten

Wereldwijd kijken mensen uit naar een messias, van boeren op het Hongaarse platteland tot arbeiders in een Amerikaans stemlokaal. De roep om beterschap, de schreeuw om vrede en redding, klinkt overal, schrijft Johan de Boose.



Johan de Boose
Schrijver en Oost-Europakenner.

De Standaard 16 november 2024

Kringviering - **Wie helpt er mee bij de voorbereiding?** Die vraag klinkt regelmatig bij de aankondiging van de *kringviering* op de tweede zondag. Ik stel de vraag hier ook nog eens en hoop dat er iemand zich meldt met de mededeling: *'Ik wil dat wel doen!'* Laat je horen!

VakantieBijbelFeest 2024 - met een vijftal tieners hebben we het VakantieBijbelFeest voorbereid. Het thema was: **WegWijs** en het Bijbelverhaal over **Jona** stond centraal. Zaterdag aten we samen met de kinderen pannenkoeken van Jasmine, luisterden we naar het Jona-verhaal, zongen het Jona-lied en maakten werkjes rond dit thema. 's Avonds speelden de tieners *hints* en keken we de film *Miracle Worker*.



Hieronder nog een paar beelden die je iets van de sfeer laten proeven.





Tienernamiddag en -avond – Tieners **zaterdag 28 december** zijn jullie om **16 uur welkom** in de kerk. Een tieneravond om het jaar 2024 af te sluiten. Zorg dat je erbij bent.

Kom jij ook!?

En neem gerust een vriend(in) mee.



Vredeslicht! – jaarlijks komt het Vredeslicht vanuit Bethlehem via via ook in Brugge en vervolgens in Oostende aan. Dit jaar willen we daar in Oostende meer aandacht aan besteden. Er is op zaterdag 21 december een kort plechtig momentje in de **Hazegraskerk**. Mensen van verschillende levensovertuigingen zijn uitgenodigd om naar de Hazegraskerk te komen en het licht mee te nemen. Mooi als ook jij daarbij aanwezig kunt zijn -



Vredeslicht

welkom!

zaterdag 21 december om 11:00 uur

Neem je eigen lichtdrager mee of koop een Vredeskaars à 5 €

Kerstzangviering zondag 15 december – zingt u graag kerstliederen? Kent u mensen die daarvoor graag naar onze kerk zouden komen? Kom dan zondag 15 december naar de Hazegraskerk. Heeft u **verzoeknummers**? Laat het weten **vóór 11 december**.



Kerstviering! – op Kerstdag **vieren we samen** met christenen uit de rooms-katholieke kerk. De viering zal worden geleid door Anne Vansteenlandt en Andries Boekhout.



Koffiebabbel! – wekelijks ontvangen we rond de twintig mensen tijdens de *koffiebabbel*.



Alle woensdagnamiddagen hartelijk **welkom!**

Kerstmarktje woensdag 18 december – tijdens de *koffiebabbel* op 18 december vieren we samen **Kerst** en worden er zelfgemaakte producten verkocht. Alle creaties zijn gemaakt door regelmatige *koffiebabbel*laars.



Zorg dat je erbij bent en neem wat extra centjes mee. Er zijn zeven kleine kraampjes. Leuk en handig om mooie zelfgemaakte kerstcadeautjes te kopen.

Briefschrijfactie Amnesty - bedenk: niets helpt de onderdrukker beter dan ons zwijgen... En daarom schrijf mee om de situatie van medemensen die lijden onder onderdrukking aan te kaarten.



Rita Karasartova – mensenrechtenverdediger in Kirgizië werd juni 2024 vrijgelaten. Ze schrijft:

“De brieven en petitiehandtekeningen van Amnesty gaven veel kracht. Telkens ik jullie boodschap las, besepte ik hoe machtig solidariteit is. Ik ben zo blij dat ik er geen woorden voor heb. Bedankt voor alle steun.”

Pionieren in Oostende – er is interesse getoond om onze plek in Oostende over te nemen. Op dit moment kan daar nog niet veel over meegedeeld worden. Zodra dat kan, horen jullie het.

Nieuws uit Brugge - Kerstzangavond - Op vrijdag 20 december om 20.00u gaat de kerstzangavond door in 't Keerske. We kozen dit jaar voor het thema **'In de gloria'**: een titel met een knipoog want het zal de 30e editie zijn van de kerstzangavond.



We zijn dus een beetje jarig. Maar bovenal verwijst het woord 'gloria' natuurlijk naar Jezus. Het woord glorie betekent zowel eer, heerlijkheid als licht. In het woord glorie proef je iets van de grootheid en goedheid van God. Wanneer we Gods glorie ervaren dan komen hemel en aarde samen, alles klopt, er is vreugde en blijdschap; er is weer licht voor de wereld. Die glorie herkennen we ten diepste in de geboorte van Jezus. Tijdens deze feestelijke avond mogen we meezingen met Maria, de engelen en de herders. Aan deze kerstzangavond werkt ons koor mee o.l.v. van onze dirigent Arnaud Devos en Chiara Paganini (sopraan) en Pieterjan van Daele (organist). Dat belooft dus een feest te worden!



Schrijfactie voor Amnesty - In december willen we met Amnesty International brieven schrijven voor vervolgte medemensen. De hele maand heeft u de gelegenheid dit thuis te doen. Er zullen weer schrijfmappen beschikbaar zijn. Op zaterdag 14 december doen we het gezamenlijk in 't Keerske vanaf 10 uur. De aandacht die mensenrechtenschendingen krijgt, die onrecht of vervolging aanklaagt, schrikt regeringen af. Uw protest werkt en helpt de slachtoffers. Doe mee, schenk ook deze kerst een vreedevolle boodschap, een troostend woord, vrijheid misschien. En bedenk: niets helpt de onderdrukker beter dan ons zwijgen...

Agenda VPKB Brugge:

<i>VRIJ DAG 29 NOVEMBER</i>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<i>ZATER DAG 30 NOVEMBER</i>	09.30 uur	Districtsvergadering Gent
<i>MAANDAG 2 DECEMBER</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>MAANDAG 9 DECEMBER</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>VRIJ DAG 13 DECEMBER</i>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<i>ZATER DAG 14 DECEMBER</i>	Vanaf 10.00 uur	Schrijfactie voor Amnesty International
<i>MAANDAG 16 DECEMBER</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>WOENSDAG 18 DECEMBER</i>	18.00 uur	Ontvangstmoment Vredeslicht (in de H. Magdalenakerk)
<i>VRIJ DAG 20 DECEMBER</i>	20.00 uur	Kerstzangavond
<i>WOENSDAG 25 DECEMBER</i>	10.00 uur	Kerstdienst

Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op:
www.protestantsekerkbrugge.be

Multiculturele rooms-katholieke viering in de Hazegraskerk



**SAMEN
TEGEN
ARMOEDE**

**Multiculturele viering
Célébration Multiculturelle
Multicultural Celebration**

**Zaterdag 14 december 2024
om 18u15**

- Ik geloof dat het 'Anders' kan -

Hazegraskerk

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Rachel Lancsweertplein - Graaf de Smet de Naeyerlaan - Oostende

Zang: Koor Matondo

**Met omhaling ten voordele van de
campagne van Welzijnszorg**

V.U. Wilfried Meulemeester - Dekenijstraat 8 - 8400 Oostende

welzijnszorg

Nieuws uit het district – de eerstvolgende districtsvergadering is zaterdag 30 november in de Rabotkerk in Gent.



Nieuws uit Brussel - Uit de synodevergadering van 16 en 17 november 2024 het slotcommuniqué:

In haar inleiding tot de Synodevergadering nodigde de aalmoezenier ons uit om op weg te gaan naar de Kerk van morgen naar het beeld van Abraham en de eerste gelovigen. Vanaf het prille begin toont de Bijbel ons mannen en vrouwen die bewogen worden door geloof.

De Synodale Raad stelde in 2023, in het licht van een terugloop van de roepingen en een achteruitgang van de religieuze beleving, een visie voor en stimuleerde de VPKB tot een heropleving - in het bijzonder door samenwerking tussen lokale kerken op basis van een gedifferentieerde en flexibele werking voor elk district. De VPKB is dus begonnen aan een geleidelijk en noodzakelijk proces dat wordt voortgezet in de synodevergaderingen in een constructieve sfeer. Sommige beslissingen moeten nog rijpen (zoals het bovenlokale werk van de predikanten en de financiën van de Kerk).

Zoals elk jaar koos de vergadering kandidaten voor de nationale organen van de VPKB. Hun vrijwillige inzet laat de Kerk leven op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

De VPKB werkt samen met onafhankelijke partnerkerken.

Dit jaar verwelkomt het twee nieuwe partners, de Wesley Methodist Church of Ghana en de Antwerp International Protestant Church (AIPC). Daar zijn we heel blij mee.

Naast de administratieve aspecten leiden deze partnerschappen tot concrete projecten, zoals de opening van een transitiehuis (een plaats waar gevangenen zich kunnen voorbereiden op hun overgang van gevangenis naar vrijheid) in Edingen.

De volgende Buitengewone Synodevergadering komt er op 17 mei 2025. De afgevaardigden zullen ook stemmen voor de volgende voorzitter van de VPKB.

Commissie van advies Jean-Guillaume DeMailly, Salvatore Manfredi,
David Moulinasse, Carl-André Spillmann

Vertaald door Ben Verhoeven

Dopjesactie – lever je dopjes in in de kerk! ↓Klik↓

DOP JE MEE VOOR BCG?

Welke dopjes wel verzamelen?

- Melk
- Fruitsap
- Water
- Frisdrank
- Noveenkaars
- Spuitbussen
- Stiften, pennen
- Olie, azijn
- Sportdrank, ook het plastic kapje mag
- Smeerpasta's, choco, honing en smeerkaas
- (A)was-producten, plantenvoeding
- Shampoo, douchegel en tandpasta
- Zalf en medicatie
- Plastic winddoppen
- Deo en haarproducten
- Sauzen en kruiden

Welke dopjes niet?

- Metalen schroefdoppen
- Kroonkurken
- Inktcassettes
- Handsproeiers en pompjes
- Batterijen
- Doppen groter dan 25cm doorsnede
- Wasknijpers
- Wijnkurken
- Lipjes van blikjes
- Rubberen doppen

Meer informatie over goede en slechte dopjes, inzamelpunten, ophalingen en over onze werking: www.dopjesactie.be
Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw - Sint-Truidersteenweg 309 - 3700 Tongeren

De dopjesactie van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren blijft bestaan, ook nu dopjes vastzitten aan flessen

<https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/08/27/de-dopjesactie-van-het-belgisch-centrum-voor-geleidehonden-in-to/>

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube - klik [hier](#) ←

Opnames van diensten (audio en/of video) zijn ook te vinden op:
www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)

 Bluesky: @pkoostende.bsky.social

X: @KerkOostende

Kijk regelmatig op de website →



↑Klik↑



www.protestantsekerkoostende.be

GSM 0491 312200