



Infoblad najaar 2024

De agenda t.e.m. 3 november

Zondag 8 september	11 uur <i>Kringviering</i> – aansluitend gezamenlijke maaltijd  Laat even weten in de Groepsapp <i>Omzien naar elkaar</i> wat jij wil meenemen.
Woensdag 11 september	19 uur Bijbelgroep Handelingen
Zondag 15 september	11 uur Samenkomst Voorganger: ds. Peter Smits uit Kortrijk
Woensdag 18 september	18 uur overleg reflectiegroep + aansluitend bestuursvergadering
Zaterdag 28 september	16 uur Tienernamiddag en -avond
Zondag 29 september	Creatieve viering
Zaterdag 5 oktober	9:30 uur Districtsvergadering
Zondag 6 oktober	11 uur Samenkomst Voorganger: ds. Edwin Delen
Woensdag 9 oktober	19 uur Bijbelgroep Handelingen
Zondag 13 oktober	Lokale verkiezingen 11 uur <i>kringviering</i>
Zondag 20 oktober	11 uur samenkomst
Herfstvakantie – zaterdag 2 november	VakantieBijbelFeest
Zondag 3 november	11 uur samenkomst – afsluiting VakantieBijbelFeest
elke maandag- en vrijdagmiddag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open – <i>sprong</i> eens binnen

Tot eind september	Expositie werken <i>Jacques Osaer</i>
Elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> - 14:30 – 16:30 uur
<i>De meest actuele informatie vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be</i>	

*Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel*

Inhoud

Ben je er klaar voor?	3
Tienernamiddag en -avond	3
Bijbelgroep	4
VakantieBijbelFeest 2024	5
Pionieren in Oostende	5
Nieuws uit Brugge	5
Multiculturele katholieke viering in de Hazegraskerk	8
Nieuws uit het district	8
Nieuws uit Brussel	10
Giften aan de kerk	11

Deutsch mit der Lutherbibel

Je kunt nog meedoen met de online cursus

Machst du mit?

Laat het weten als je interesse hebt.

De cursus gaat door op een vrijdag namiddag.

Eerstvolgende keer **4 oktober 14 uur**.

Voor meer info klik hier.

Ben je er klaar voor? – Deze vraag stond de eerste zondag van september centraal. Het was **Scheppingszondag** en we lazen [Genesis 2 \(4-7\)](#) waarin de verbondenheid van ons mensen met de aarde verteld wordt. Mens – uit de aarde genomen en ... uiteindelijk terugkerend naar die aarde. De aarde als onze Moeder en God als onze Vader – een prachtig beeld. Een beeld wat verloren dreigt te gaan met de Bijbelverhalen, wanneer deze niet meer tot de canon van ons zelfverstaan behoren. Wat heeft dit te maken met de vraag: *Ben je er klaar voor?* Waar zou je klaar voor moeten zijn? Gereed om terug te keren naar de aarde, om te sterven, met de vraag: Hebben we die aarde zo gediend, dat we haar over kunnen dragen aan onze kinderen en kleinkinderen, aan de kinderen van deze tijd? Hebben we die schone taak, om de aarde te dienen, goed overgedragen aan hen die na ons komen? En ook, hebben we *elkaar* zo gediend, dat we afscheid kunnen nemen zonder de Ander met een schuldgevoel of kwaadheid achter te laten?



‘Als we steeds klaar zijn om te sterven, zijn we ook klaar om te leven, elke dag opnieuw.’

(priester Henri Nouwen)

Onze sterfelijkheid is een thema, wat in de kerk ter sprake mag komen, moet komen! Niet op een manipulatieve manier, maar op zo'n manier dat we samen kunnen *leven*.

[Je kunt de overdenking van 1 september nog eens beluisteren – klik daarvoor op deze regel.](#)

Kringviering – Wie helpt er mee bij de voorbereiding? Die vraag klinkt regelmatig bij de aankondiging van de *kringviering* op de tweede zondag. Ik stel de vraag hier ook nog eens en hoop dat er iemand zich meldt met de mededeling: *‘Ik wil dat wel doen!’* Laat je horen!

Tienernamiddag en -avond – Tieners **zaterdag 28 september** zijn jullie om **16 uur welkom** in de kerk. Zorg dat je erbij bent.

Kom jij ook!?

En neem gerust een vriend(in) mee.



Bijbelgroep Handelingen - de nieuwe Bijbelgroep met wie we samen de *Handelingen van de apostelen*¹ gaan lezen, start **woensdagavond 11 september om 19 uur**. Het belooft een boeiende ontdekkingsreis te worden. Heb je interesse om mee te doen? Laat het snel weten.

De geboorte van de
kerk

Bijbelgroep Handelingen



Wanneer:

2^{de} woensdag van de maand
19:00 - 21:00 uur
vanaf **11 september**

Waar:

Hazegraskerk, Oostende

Interkerkelijke gespreksgroep over
het Bijbelboek **Handelingen**

Een initiatief van:

De Katholieke pastorale eenheid Sint Pieter
en de Protestantse kerk
in Oostende.

Onder leiding van:

Antoon Wullepit (Katholieke kerk)
Andries Boekhout (Protestantse kerk)

Bijdrage:

10 € - inclusief een tas thee/koffie
en documentatiemateriaal
en een uitstap

Inschrijven?

Stuur een berichtje aan:

antoon.wullepit@telenet.be
of

voorganger@protestantsekerkoostende.be

¹ Dit Bijbelboek vormt een eenheid met het *Evangelie volgens Lucas*. Het is een vervolg daarop en beschrijft de voortgang van dit Evangelie door het getuigenis van de apostelen.

VakantieBijbelFeest 2024 - gaat het lukken om voor de vierde keer een **VakantieBijbelFeest** (VBF) te organiseren? Dat zou leuk zijn! Heb je zin om mee te helpen vooraf en/of tijdens Feest. Het VBF gaat door op **zaterdag 2** en **zondag 3 november** en heeft een kinderdeel (zaterdagvoormiddag) en tienderdeel (zaterdagavond) en een gezamenlijke viering op de zondag.



VBF 2023

Pionieren in Oostende - tot 15 september hebben kandidaten de gelegenheid om te reageren op de vacature van pionier in de Protestantse kerk van Oostende. Zodra er informatie is die bekendgemaakt kan worden, zullen we dat doen. De tekst en het gemaakte filmpje vind je op: <https://www.protestantsekerkoostende.be/vacature-pionier-oostende/>

Nieuws uit Brugge - **Op weg met de Efezebrief** - Vanaf zondag 1 september gaat de trektocht rond de Efezebrief weer verder. In het vierde hoofdstuk had Paulus de Efeziërs opgeroepen tot omkeer: sla niet opnieuw de oude wegen in, maar trek het nieuwe leven in Christus aan en leef vanuit zijn liefde! (Ef 4:21b-24). Maar nu volgt het spannendste





gedeelte van de Efezebrief. Een nieuwe schepping zijn in Christus, betekent heel concreet dat we wandelen op de weg van de liefde, en daar horen de geboden die Jezus heeft gegeven helemaal bij. De liefde van Christus moet nu ook al onze relaties gaan doordringen. Liefde voor Christus en liefde voor de ander horen onlosmakelijk bij elkaar. In het gedeelte dat we de komende weken gaan lezen (Ef 4:32-5:2 en 5:21-6:9) komt het huwelijk voorbij,

de relaties tussen ouders en kinderen en de collega's waar we elke week mee samenwerken. Ook bij dit gedeelte is er weer een meditatieboekje voor thuis beschikbaar. Een digitale versie is te downloaden via de website van onze kerk.

Inzamelingsactie voor 'Potpourri' - Potpourri is verbonden aan de St.-Michielsbeweging en wordt gedragen door jongeren die zich als vrijwilliger inzetten voor dit goede initiatief. Mensen in armoede vinden er gehoor en kunnen via een puntensysteem voeding en verzorgingsproducten kopen. De liefde voor Christus en de naaste is voor alle vrijwilligers van Potpourri een inspiratiebron. In het kader van oogstdankdag houden wij opnieuw een inzamelingsactie voor dit goede doel. Vanaf 1 september zullen er plooi bakken in de keuken staan, waarin u producten kwijt kunt. Er is vooral behoefte aan bloem, suiker, zout, olie en verzorgingsproducten zoals douchegel, shampoo, zeep en maandverband, maar ook droog voedsel zoals rijst, pasta, groente in blik, koffie en thee zijn welkom. De actie wordt op zondag 27 oktober afgesloten, waarna de oogst overhandigd zal worden aan de medewerkers van Potpourri. Een heel hartelijke oproep om mee te doen aan deze actie! Voor meer info: <https://www.sint-michielsbeweging.be/agape>



Dankdag - Het is een mooie protestantse traditie: op de eerste woensdag van november wordt in veel kerken dankdag voor gewas en arbeid gevierd: een feestdag waarbij we stil staan bij de zegen die we ervaren in de oogst, al het werk dat we doen, de zorg voor gezin en kerk. Op dankdag zeggen we God dank voor zijn goedheid en genade, omdat we beseffen dat Hij de bron is van al het goede en alles wat we nodig hebben uit zijn hand verkrijgen. We beseffen maar al te goed dat succes en welvaart in de samenleving niet vanzelfsprekend zijn. Solidariteit met mensen die te maken krijgen met armoede, onrecht en bestaansonzekerheid hoort dan ook helemaal bij dankdag. Wij vieren dankdag dit jaar op zondag 29 oktober. Het zal een vreugdevolle viering worden, waarbij ook kinderen betrokken worden.

Reformatiezondag - Ook zullen we aandacht besteden aan die andere belangrijke protestantse feestdag: Reformatiezondag. Het herdenken van de Reformatie gaat niet alleen over een historische gebeurtenis. Hervormen is een

opdracht voor alle generaties en betekent heel concreet dat je steeds weer terugkeert naar de Schrift als bron van geloof, dat je leert leven uit genade, dat je recht doet aan mensen, en aan God alle eer geeft. Het 'ecclesia reformata, semper reformanda' is ook nu een blijvende opdracht. De kerk moet zich altijd blijven hervormen. Traditie is altijd in beweging en zo hoort het ook. Aan de eredienst op zondag 3 november zal ook het koor meewerken.

Koorrepetities - Het koor zal dit jaar dus meewerken aan Reformatiezondag op 3 november, en zal daarnaast uiteraard de 30e editie van de kerstzangavond opluisteren. De koorrepetities gaan steeds door op maandagavond van 18.30 tot 20.00u. Versterking van het koor, met name bij de heren, is erg welkom. Hou je van muziek en van zingen, overweeg dan eens om bij het koor te gaan. Aanmelden kan bij onze dirigent Arnaud Devos.

Bijbelbabbel - Wie zich graag wil verdiepen in de Bijbel is steeds welkom op de Bijbelbabbel. Rond een Bijbels thema gaan we in gesprek over God, geloven, levensvragen en geluk. Er is ruimte voor gebed en persoonlijke vragen. De Bijbelbabbels sluiten aan bij de thema's van het preekrooster op zondag. In de komende weken zullen we dus stilstaan bij het liefhebben van God en de naaste. Wees welkom als je mee wilt volgen.

Overzicht activiteiten Protestantse kerk Brugge

MAANDAG 2 SEPTEMBER	18.30 UUR	KOORREPETITIE
WOENSDAG 4 SEPTEMBER	10.00 uur	Kerkenraad
VRIJDAG 6 SEPTEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 9 SEPTEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
MAANDAG 16 SEPTEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
DONDERDAG 19 SEPTEMBER	vanaf 12.30 uur	Bonhoefferkring in 't Keerske 12.30u maaltijd / 13.30u Bijbelstudie
DONDERDAG 19 SEPTEMBER	13.30 uur	Uitstap vzw De Vrienden – OLV Brugge
VRIJDAG 20 SEPTEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 23 SEPTEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
MAANDAG 30 SEPTEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
DONDERDAG 3 OKTOBER	vanaf 12.30 uur	Bonhoefferkring in de oec. Kapel 12.30u maaltijd/ 13.30u Bijbelstudie
VRIJDAG 4 OKTOBER	19.30 uur	Bijbelbabbel

ZATERDAG 5 OKTOBER	9.30 uur	Districtsvergadering in Gent
MAANDAG 7 OKTOBER	18.30 uur	Koorrepetitie
DONDERDAG 17 OKTOBER	vanaf 12.30 uur	Bonhoefferkring in 't Keerske 12.30u maaltijd / 13.30u Bijbelstudie
VRIJDAG 18 OKTOBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZATERDAG 19 OKTOBER	19.00 uur	Beenhamavond
MAANDAG 21 OKTOBER	18.30 uur	Koorrepetitie
MAANDAG 28 OKTOBER	18.30 uur	Koorrepetitie

Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op:
www.protestantsekerkbrugge.be

Multiculturele katholieke viering in de Hazegraskerk



Nieuws uit het district - Het is al een tijd geleden dat wij nog met nieuws uit “ons” district Oost- en West-Vlaanderen kwamen. Dat betekent allerm minst dat er niets gebeurt in het district, of dat het Districtsbestuur helemaal niets doet. Integendeel!

De werkzaamheden verlopen vlot en er doen zich geen crises of conflicten voor binnen het bestuur.

Toch heeft, ondanks de goede sfeer op de vergaderingen van het district en Districtsbestuur, de hoge werkdruk van de voorzitter (ds. Chris Bultinck) - *als dominee in zijn nieuwe groeiende gemeente en als consulent* - ertoe geleid dat hij besloten heeft het voorzitterschap van het districtsbestuur neer te leggen. Wij hebben respect voor zijn persoonlijke keuze; met het welverdiende rustpensioen in zicht is het ook niet voor de hand liggend om “in een hogere versnelling te schakelen”!

Wij houden eraan bij deze ds. Bultinck van harte te bedanken voor zijn inzet de voorbije tijd. Het was een fijne en constructieve tijd onder zijn consequent leiderschap.

In maart 2023 – toen nog als ad interim-voorzitter – begon hij de districtsvergadering met te zeggen dat wij “onze neus (moeten) richten naar de toekomst en elkaar onderling bemoedigen”.

Elkaar opbouwen – dat is toch iets wat elke christen met zijn/haar zuster of broer moet doen?

Volgens de regels wordt de persoon uit het Districtsbestuur die vice-voorzitter is – dat is ds. Simon van der Linden – in de tussentijd interim-voorzitter. U kan dus steeds bij hem terecht als contactpersoon van het Districtsbestuur.

Hierbij wil ik de vertegenwoordigers van de gemeenten er aan herinneren en er op wijzen dat er op zaterdag 5 oktober 2024 om 9u30u een districtsvergadering zal doorgaan te Dendermonde (Lindanusstraat 2). Aanvankelijk zou deze vergadering plaatsvinden in het kerkgebouw van Gent-Rabot, maar vanwege een andere activiteit in de kelderruimte is dit niet mogelijk.

Luc D’Hoe.

- Samen Kerk-zijn, samen Sterk zijn -

Donderdag 28 augustus 2024

Oproep kandidaat voorzitter Districtsbestuur a.i.

Vanwege de hoge werkdruk in zijn nieuwe gemeente en als consulent besloot voorzitter ds. Christian Bultinck per direct het voorzitterschap van het Districtsbestuur neer te leggen.

Hij benadrukt dat het belangrijk is te weten dat er zich geen enkele crisis binnen het bestuur voordeed, maar dat het louter een persoonlijke overweging is wegens werkdruk. Dan moeten er keuzes gemaakt worden.

We houden eraan ds. Bultinck te danken voor zijn inzet de voorbije tijd. Het was een fijne en constructieve tijd onder zijn consequent leiderschap.

Hieruit volgt de oproep naar een kandidaat voorzitter, die de termijn van ds. Bultinck kan afmaken tot september 2025. In juni 2025 vinden er opnieuw verkiezingen voor het Districtsbestuur plaats. Het mandaat van ds. Bultinck als voorzitter neemt een einde per 1 september 2025.

Kandidaten voor de functie van voorzitter hoeven geen predikant te zijn. Enige voorwaarde is belijdend lid van een VPKB-gemeente te zijn en beschikken over enig organisatorisch talent.

Kandidaturen kunnen via de kerkenraad ingediend worden bij de secretaris van het districtsbestuur via mail op vpkb.district.owv@gmail.com en dit ten laatste op woensdag 25 september 2024.

Namens het Districtsbestuur,

Nele Lemaire

Secretaris



Nieuws uit Brussel

Vorming rond **ecotheologie**?

Bij het horen van het woord 'ecotheologie' denken veel mensen direct aan het plaatsen van zonnepanelen of het scheiden van afval. In de westerse wereld wordt de meervoudige ecologische crisis vaak wordt beschouwd als een probleem dat snel en efficiënt moet worden opgelost.

Is een groenere levensstijl dan geen deel van de oplossing? Absoluut, maar de kern van de crisis ligt dieper, zoals Kelly Keasberry betoogt in haar boek *Geworteld in verbinding* (Garant 2024): het is een breuk in de onderlinge verbondenheid tussen mens en ecosysteem.

Krampachtigheid, schuld en fatalisme

Wetenschappers zijn het er algemeen over eens dat de crisis hoofdzakelijk het gevolg is van menselijk handelen. Toch grijpen we als reactie vaak onmiddellijk weer terug op het *doen*, in plaats van op het *zijn* - de vraag hoe de mens zich tot de wereld verhoudt. Terwijl daar juist de belangrijkste sleutel ligt.

Die nadruk op directe actie heeft bij velen geleid tot gevoelens van krampachtigheid, schuld en fatalisme, vooral wanneer individuen worden belast met verantwoordelijkheden terwijl bedrijven vaak onterecht buiten schot blijven. Het is dus begrijpelijk als ecologische thema's weerstand oproepen.

Vernieuwing van denken

Tijdens deze vorming hopen we die weerstand te kunnen doorbreken. *De kracht tot verandering ligt in ons.* Niet alleen in de dingen die we doen, maar vooral ook in de dingen die we denken, geloven en waarop we hopen. De belangrijkste verandering die moet plaatsvinden ligt in een vernieuwing van denken (ecologische bekering). De aanpak van de crisis is een collectief project dat niet kan slagen zonder de betrokkenheid van velen, ieder vanuit zijn eigen discipline, expertise en invloed. Samenwerking is essentieel.

Boodschappen als die van Greta Thunberg (*“How dare you, you stole my future!”*) en Anuna De Wever (*“Waarom zou je nog naar school gaan als er geen toekomst meer is?”*) waren zonder twijfel goedbedoeld, maar ze hebben het thema ook erg in de hoek van schuld en fatalisme gedrukt, zonder te raken aan de filosofische en theologische wortels van het probleem. Dat is precies waar we nu wel willen insteken om de verandering van bewustzijn die nodig is, aan te moedigen.

U bent allen van harte welkom en kunt zich aanmelden bij: martinemeijers505@gmail.com
De online bijeenkomsten zijn gratis. De dag dat we samenkomen in Hof Zevenbergen in Ranst betaalt u voor de lunch (13 euro) en koffie en thee (2,50 euro). Een eigen lunch meebrengen is niet mogelijk.

Ds Arjan Knop

Kijk ook eens op: <https://protestant.link/>

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik [hier](#) ←

Opnames van diensten (audio en/of video) zij ook te vinden op:

www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)

of X: @KerkOostende



Kijk regelmatig op de website →



www.protestantsekerkoostende.be

GSM 0491 312200