



## Infoblad zomer 2024

### De agenda t.e.m. 1 september

Zondag 14 juli	11 uur <i>Kringviering</i>
Vrijdag 19 juli	<b>Huwelijksinzegening</b> Gianni & Océane
Zondag 21 juli	11 uur samenkomst Voorganger ds. Heleen Ransijn - stadspredikant te Gent
Zondag 4 augustus	11 uur samenkomst
Zondag 11 augustus	11 uur <i>Kringviering</i>
Zondag 18 augustus	11 uur samenkomst
Zondag 1 september	11 uur samenkomst
elke maandag- en vrijdagnamiddag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open - <i>springleens</i> binnen
Vanaf 11 juli	<b>Expositie</b> werken <i>Jacques Osaer</i>
Vanaf 7 augustus elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> - 14:30 - 16:30 uur
In de maand juli is er <u>geen</u> <i>koffiebabbel</i> !	
De meest <i>actuele informatie</i> vindt u steeds op de website: <a href="http://www.protestantsekerkoostende.be">www.protestantsekerkoostende.be</a>	

Lucas 9

*48<sup>e</sup> Wie dit kind bij zich opneemt, neemt mij op.*

## Inhoud

Afwezigheid in de zomer .....	2
Stadspredikant Heleen Ransijn .....	3
Zomer 2024! .....	3

Bijbelgroep.....	4
Kringviering .....	4
Huwelijksinzegening! .....	5
Kunst in de kerk.....	5
Pionieren in Oostende .....	6
Nieuws uit Brugge .....	6
Multiculturele katholieke viering in de Hazegraskerk.....	7
Nieuws uit de synode .....	8
Geuzenfeest 2024 .....	10
Giften aan de kerk.....	10

## Deutsch mit der Lutherbibel

Je kunt nog meedoen met de online cursus

Machst du mit?

Laat het weten als je interesse hebt.

De cursus gaat door op een vrijdag namiddag.

Eerstvolgende keer in september.

Voor meer info klik hier.

---

**Afwezigheid in de zomer** - van zondag 21 juli in de namiddag tot en met zaterdag 3 augustus zijn Alida & Andries op vakantie. Als er in deze periode behoefte is aan pastorale bijstand, dan kun je contact opnemen met:

**Ds. Heleen Ransijn** - stadspredikant in Gent - zij is van 21 juli t.e.m. 28 juli achterwacht

Telefoon: 0471 42 39 83 Mail: [ds.heleen@stadspredikant.gent](mailto:ds.heleen@stadspredikant.gent)

**Ds. Peter Smits** - dominee in Kortrijk - hij is van 29 juli t.e.m. 3 augustus achterwacht

Telefoon: 0470 54 19 59 Mail: [pchsmits@gmail.com](mailto:pchsmits@gmail.com)

Met beiden kunnen we binnenkort kennismaken in Oostende. Heleen Ransijn zal een dienst leiden op zondag 21 juli en Peter Smits op zondag 15 september.

---

**Stadspredikant Heleen Ransijn** – het gebeurt zelden dat er een gastvoorganger



is in Oostende, maar **zondag 21 juli** verwachten we ds. Heleen Ransijn. Zij is sinds oktober 2023 stadspredikant in Gent. We hebben haar al eens ontmoet op een *koffiebabbel*.

Wat doet een stadspredikant zoal? Daarover kun je lezen op <https://nl.protestant.link/pastor-in-het-gentse-straatleven/> .

Heleen Ransijn houdt ook een blog bij. De link naar deze blog is: <https://stadspredikant.gent/>

---

**Zomer 2024!** – In de viering van zondag 7 juli (die nog te beluisteren is via de website) luisterden we naar de gelijkenis van de vader met zijn twee zonen. Jezus vertelt deze gelijkenis naar aanleiding van de mopperige opmerkingen van farizeeën en schriftgeleerden (theologen zouden we nu zeggen), die het maar niets vinden dat Jezus optrekt met mensen waar zij op neerkijken: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ Tijdens de overdenking klonk de vraag: Als je jezelf een plek moest geven in dit verhaal. Wie zou je zijn?



- De jongste zoon?
- De oudste zoon?
- De vader?
- Soms de één, soms de ander?

Een andere vraag die we zouden kunnen stellen is: **Wie zijn vandaag die zondaars waar *wij* op neer kijken?** Probeer die vraag eens te beantwoorden en bedenk dan nog eens dat Jezus daarop zou kunnen reageren met:

‘Iemand had twee zonen. ....’

Eindigend met: “... Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”

De vader houdt van beide zonen, van de brave thuisblijver en van de losbandige gelukszoeker. En wij, wij de hoorders van deze parabel, aan ons wordt gevraagd om broer en zus te zijn, van die onverantwoordelijke medemens en blij te zijn als zij/hij de weg terug naar het vaderhuis vindt. Dan is het tijd voor een echt feestje.

---

**Bijbelgroep Handelingen** – de nieuwe Bijbelgroep met wie we samen de *Handelingen van de apostelen*<sup>1</sup> gaan lezen, start in september. De eerste keer dat we samenkomen is op woensdagavond 11 september. Heb je interesse om mee te doen? Laat het weten.

We horen in dit Bijbelboek over het ontstaan van de kerk, door het werk van de apostelen. Het begint in Jeruzalem en eindigt in Rome.

Het belooft een boeiende ontdekkingsreis te worden.



*Laatste bijeenkomst van  
Bijbelgroep Marcus in  
het Begijnhof in Brugge*

---

**Kringviering** – tijdens een *kringviering* is er niet alleen gelegenheid om te reageren op dat wat ter sprake komt, je kunt ook zelf een onderwerp inbrengen en inleiden of, als je dat moeilijk vindt, te laten inleiden. Het heeft de voorkeur dat dat onderwerp te maken heeft met *samen kerkzijn in Oostende*. Dat is echter geen strikte voorwaarde. Het is niet de bedoeling dat de inleiding een preek op zich is, maar eerder wat gedachten die gedeeld worden en waarop de aanwezigen kunnen reageren. Dus, voel je vrij om een onderwerp aan te dragen.



---

<sup>1</sup> Dit Bijbelboek vormt een eenheid met het *Evangelie volgens Lucas*. Het is een vervolg daarop en beschrijft de voortgang van dit Evangelie door het getuigenis van de apostelen.

---

Huwelijksinzegening!  
*Océane Junion & Gianni DeJonghe*

Dit Oostendse koppel wil graag een zegen over hun huwelijk vragen.  
De huwelijksinzegening zal plaatsvinden op vrijdag 19 juli in Beerst.

---

**Kunst in de kerk** – vanaf half juli zijn er werken van **Jacques Osaer** tentoongesteld in de Hazegraskerk. Jacques is een Oostendenaar die op vernuftige manier met schelpen werkt. In de werken die tentoongesteld zijn zie je meerdere schelpenuitvoeringen van de wereldberoemde Oostendse kunstenaar **James Ensor**.



Dit jaar is het Ensorjaar en je komt Ensor dan ook op allerlei plekken tegen. Zoals op het stationsplein en nu dus ook in de Hazegraskerk.





---

**Pionieren in Oostende** – begin deze maand startte een tweede wervingsronde om iemand te vinden die het pionierswerk in de Protestantse kerk in Oostende willen voortzetten. We hopen en bidden dat dit gezegend zal worden. Om geïnteresseerden een indruk te geven, is er een kort filmpje gemaakt met wat sfeerbeelden van dat wat er in en rond de kerk in Oostende gebeurt. Klik maar eens op volgende afbeelding om het filmpje te zien.



Op [de website](#) vind je de enigszins aangepaste informatie over de vacature.

---

### **Nieuws uit Brugge - Bonhoefferkring in het najaar**

- In het najaar zullen ds. Jannica de Prenter en pr. Stijn Vanhee opnieuw een Bonhoefferkring aanbieden. U kunt de datums alvast noteren in uw agenda: donderdag 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november en 21 november. Meer nieuws over het programma volgt in de volgende kerkbode. Wel kunnen we alvast verklappen dat er naast



Dietrich Bonhoeffer ook een andere profetische stem aan het woord zal komen. Het goede doel dat dit jaar aan de Bonhoefferkring verbonden zal worden is het project van SOS Kinderdorpen voor kinderen en families in Gaza, Israël en de Westbank: <https://www.soskinderdorpen.nl/noodhulp-voor-kinderen-israel-en-gazastrook/>

## Overzicht activiteiten Protestantse kerk Brugge

<b>ZATERDAG 13 JULI</b>	14.00 uur	Open Kerken: 'Met kleuren sporen'
<b>ZATERDAG 20 JULI</b>	14.00 uur	Open Kerken: 'Met kleuren sporen'
<b>VRIJDAG 26 JULI</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<b>VRIJDAG 9 AUGUSTUS</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<b>VRIJDAG 23 AUGUSTUS</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel

Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op:  
[www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

## Multiculturele katholieke viering in de Hazegraskerk



**Multiculturele Viering**  
**Célébration Multiculturelle**  
**Multicultural Celebration**

Zaterdag 13 juli 2024  
Om 18u15

**“ Op weg... vrij van... ”**

**Hazegraskerk**  
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen  
Rachel Lancsweertplein – Oostende

**Koor Matondo**

We zijn blij met uw bijdrage – in natura –  
voor onze voedselbedeling.

V.U.: W. Meulemeester - Dekenijstraat 8 - 8400 Oostende

---

**Nieuws uit de synode** - sinds 2 juni j.l. zijn er twee diaken-pioniers in de VPKB<sup>2</sup>. **Ernst van Velzen** die in het Bijbelhuis in Antwerpen werkt en **Andries Boekhout** die in de Protestantse kerk Oostende werkt. Degenen die beiden kennen, denken wellicht: maar zij werken toch al lang in de VPKB? Dat is inderdaad het geval. Maar het ambt van diaken-pionier was tot voor kort niet officieel aanvaard in onze kerk. Er is lang gewerkt aan een statuut voor dit in onze kerk nieuwe ambt en zondag 2 juni werden Ernst en Andries ingezegend en zij zijn daarmee de eerste geordineerde<sup>3</sup> diaken-pioniers in onze kerk.



### Bericht van de Synodale Raad inzake de situatie in het Midden-Oosten

Brussel, 3 juli 2024

Beste leden van de Verenigde Protestantse Kerk in België,

Naar aanleiding van de bloedige aanval door Hamas op Israël op 7 oktober vorig jaar gaf de Synodale Raad een verklaring uit waarin werd opgeroepen tot de tot vrijlating van de gegijzelden en tot onmiddellijke onderhandelingen tussen de direct betrokken partijen.

Helaas moeten we constateren dat sindsdien het geweld alleen maar is toegenomen en dat nog steeds niet alle gijzelaars vrijgelaten zijn. Dagelijks bereiken ons gruwelijke beelden van de oorlog in Gaza waarin duizenden burgerslachtoffers vallen en waardoor een nijpende schaarste is ontstaan aan voedsel en medicijnen. De spiraal van geweld en haat die in gang is gezet, zal nog generaties lang een verwoestende invloed hebben, onafhankelijk van de afloop van het conflict op kortere termijn.

Intussen bereiken ons ook berichten over de verslechterde situatie op de Westelijke Jordaanoever waar Palestijnen lijden onder geweld van 'settlers' en waar door een voortdurende uitbreiding van illegale nederzettingen een de facto annexatie van Palestijnse

---

<sup>2</sup> Verenigde Protestantse Kerk in België

<sup>3</sup> = ingewijde



gebieden door Israël plaatsvindt. Hierdoor verdwijnt een twee-staten oplossing met een levensvatbare Palestijnse staat steeds verder uit het zicht.

De gevolgen van het verschrikkelijke geweld blijven niet beperkt tot de bevolking in Palestina en Israël. In vele delen van de wereld neemt het antisemitisme toe en ook in ons land vinden Joden het steeds moeilijker om openlijk voor hun geloof uit te komen.

De Synodale Raad is zich ervan bewust dat er in onze kerk verschillend wordt gedacht over de situatie in Palestina en Israël. Waar wij het echter over eens zijn is dat ons christelijk geloof diepe wortels heeft in het Jodendom, dat de kerk het gesprek met het Jodendom aangaat en dat wij elke vorm van antisemitisme hartgrondig verwerpen. Het moge duidelijk zijn dat dit niet betekent dat er geen kritiek kan zijn op het beleid van de Staat Israël.

Wij erkennen het bestaansrecht van de Staat Israël, horen de stem van de inwoners van die Staat als zij vragen om in vrijheid en veiligheid te kunnen leven, en veroordelen aanvallen en aanslagen op de bevolking in dat land. Eveneens horen wij de stem van Palestijnse christenen als zij wijzen op het onrecht dat Palestijnen wordt aangedaan. Om onze verbondenheid met hen te onderstrepen, zond de Synodale Raad tijdens de afgelopen 40-dagen tijd een pastorale brief aan kerken en met de kerken verbonden organisaties in Palestina en Jeruzalem.

Het is een illusie te denken dat vrede en veiligheid is af te dwingen met bruto geweld. Vreedzaam samen wonen kan alleen bereikt worden als daar gerechtigheid en rechtvaardigheid aan ten grondslag ligt.

Daarom wil de Synodale Raad u oproepen om, ondanks de schijnbaar uitzichtloze situatie aldaar, door te blijven gaan met voorbeden voor de bevolking in Palestina en Israël. Wij bidden dat er wijze leiders mogen opstaan die een staakt het vuren bewerkstelligen en een einde maken aan het ondragelijke lijden. Wijze leiders wier verbeelding groot genoeg is om wegen te wijzen naar verzoening op basis van gerechtigheid, naar Sjalom en Salam.

Namens de Synodale Raad,

Met hartelijke groeten.

*Ds. Steven H Fuite,*

Voorzitter

## Geuzenfeest 2024 – een jaarlijks feest in Horebeke

**20 JAAR**  
**GEUZEN**  
*feest*  
17.08  
Les Amis de Georges  
**KADRIL**  
18.08  
**Oecumenisch samenzijn**  
**Eetfestijn**  
**Febe and the Fuzz**  
**Hans Claus**  
**Theater STAM**  
**Djurdjevak**  
**Alique**  
**Durf te dromen**  
17 & 18 augustus 2024

**GEUZEN FEEST**  
17 & 18.08.24

**Durf te dromen**

**ZATERDAG 17.08**  
15.00 u 'Rond de Geuzenhoek', geleide wandeling.  
17.00 u 20 jaar Geuzenfeest: reünie van 20 jaar medewerkers, voorstelling van het jubileumfotoboek en mini-expo over het Geuzenfeest.  
18.00 u Les Amis de Georges. Franstalig chanson en Nederlandstalige kleinkunst.  
20.00 u KADRIL in concert.

**ZONDAG 18.08**  
10.00 u Oecumenisch samenzijn met voorgangers ds. Tihamér Buzogany en pastoraalcoördinator Christine Vandabeele, muzikaal opgeluisterd door de Elim worshipband en organist Sven Vermassen.  
12.00 u Febe and the Fuzz, aperitiefconcert.  
13.00 u EETFESTIJN: barbecue met beenhesp en worst of vegetarische salades.  
14.00 u De spelcaravan, kinderanimatie.  
15.00 u Gastspreker HANS CLAUS in gesprek met Piet Piryns.  
16.30 u Happy Baby Quartet, intiem luisterconcert.  
17.00 u Theater STAM: 'Vertellingen van Toon Tellegen'.  
18.00 u Djurdjevak ambiance met gipsy, klezmer, balkanmuziek.  
20.30 u Alique: accordeon, gitaar, liedjes rond het kampvuur.

NAAR DE WEBSITE:

**TICKETS voor het eetfestijn verplicht bestellen vanaf 1 juli en vóór 10 augustus**  
**www.geuzenfeest.be**  
Volwassene € 20, kind t/m 11 jaar € 10, kind t/m 5 jaar gratis.  
Betaling na ontvangst van de bevestiging van uw bestelling op rekeningnr. BE75 0014 0572 9151 van vzw De Geuzenhoek.

**BUILD** **MR** **ABC** **D&S** **PROJECTS** **Belfius** **GAVALAS**  
**HOREBEKE | KORSELE**  
WWW.GEUZENFEEST.BE

[Klik voor meer info.](#)

### Andere activiteiten in de VPKB gedurende de zomer:

- 1 juni-20 juli: "Met Kleuren Sporen" in Brugge
- 29 juni-28 juli: "Sacrale Wervele" in de Brabantdamkerk in Gent
- 21-27 juli: concertweek in de Rabotkerk in Gent

### Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

---

Wanneer u [voorbede/gebed](#) wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

---

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube - klik [hier](#) ←

Opmnames van diensten (audio en/of video) zijn ook te vinden op:  
[www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/](http://www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/)

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)

of X: [@KerkOostende](#)



Kijk regelmatig op de **website** →



[www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)

GSM 0491 312200