

Protestantse Kerk Oostende



Infoblad april 2020



Agenda voor de komende periode:



Hoewel er veel onzeker is, is er toch wel één en ander gepland:

zondag 5 april	online viering rond de Mattäus-Passion voorbereid door Henk Jan van der Meulen met bijdragen van anderen
Maandag 6 t.e.m. zaterdag 11 april Goede week	diverse meditatieve momenten online
zondag 12 april Pasen	online Paas viering met speciale aandacht voor de kinderen i.s.m. de Katholieke kerk in Oostende
zondag 19 april	online viering
zondag 3 mei	10:30 uur – eredienst !?

Overdenking en terugblik – *Als dit voorbij is, dan ...* Deze opmerking stond centraal in de viering van 29 maart jl. Dank voor alle reacties. Ze kregen een plek in de digitale viering die nog te volgen is via www.protestantsekerkoostende.be/viering-29-maart-2020/ In veel reacties klonk het werkwoord *hopen*. *Als dit voorbij is, dan ... hoop ik ...* De hoop werd uitgesproken om elkaar weer te kunnen ontmoeten in de kerk. De kerk die ook een schuilplaats mag zijn in tijden van spanning en nood. Het is daarom extra wrang dat we in deze dagen niet naar die kerk kunnen gaan. Dat maakt deze crisis anders dan andere crises. Toen stonden de deuren van de kerk open en kon men elkaar daar ontmoeten en zelfs aanmoedigen om in actie te komen. Daarbij denk ik ook aan de kerk in de voormalige DDR, waar mensen samenkwamen om, elkaar te stimuleren in beweging te komen en de tirannie van de machthebbers te breken. Het is niet voor niets dat

Wij hopen ...

overheden in landen waar een dictator het voor het zeggen heeft, doodsbang zijn voor de kerken of die kerken via infiltratie angstvallig te vriend houden. Marja sprak over de kerk als schuilplaats voor hen die verdriet hebben zoals na de ramp met de MH17. Ze koos daarbij voor het lied *Ga met God en Hij zal met je zijn*. In het filmpje bij dit lied zie je de mensen de kerkdienst verlaten en bloemen leggen op het marktplein voor de kerk. Als kerk en als christenen mogen we ook *hoopbrengers* zijn. En hoop gaat altijd over iets wat er nog niet is, iets waar we naar uitzien, iets waar we naar verlangen. We reiken er naar. Zoals we nu kunnen verlangen naar de ontmoeting met elkaar. Straks vieren we Pasen – een feest waar de hoop bij uitstek levend wordt gehouden. De hoop over grenzen van leven en dood heen. De hoop waarvan gezongen wordt in dat mooie lied *Ga met God...* in het derde couplet van lied 416 klinkt het ...



Figuur 1 Anker
symbool van hoop

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Woorden die te groot zijn om te bevatten, voor een mens die leeft van wieg naar graf. In de online viering van 29 maart werd een poging gedaan om dit een beetje dichterbij te brengen:

God is dichterbij dan wij denken, zijn Geest is in ons en wij, wij mogen geloven kinderen van God te zijn. God is niet iets of iemand ver weg, Hij is nabij, je ziet iets van de Heer in de ogen van een medemens, je hoort hem in de adem van zijn of haar stem. 'Ik ben het leven', zegt Jezus. En dat leven is oneindig, het staat steeds weer op, de dood heeft er geen vat op. De bron van leven, droogt nooit op.

Dat onderstrepen en vieren we met Pasen en elke zondag is het Klein-Pasen, maar zondag 12 april is het zogezegd Groot-Pasen. Het Paasevangelie staat dan in de viering centraal. Een viering waaraan ieder die dat wil weer iets kan bijdragen en waarin kinderen een speciale rol zullen spelen. Maar nu is het eerst nog **5 april** – die zondag en deze week eraanvoorafgaand luisteren we naar de vertolking van Johann Sebastian Bach van de laatste hoofdstukken van het evangelie zoals beschreven door Mattheüs met een aansprekende uitleg van Henk Jan. Dank voor jullie bijdragen aan die viering met het beantwoorden van de vraag:

Wat zou jij bidden als je naar de intensive care gebracht moest worden?

Ik sluit af met het laatste couplet van lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Luister vanavond eens naar de prelude op de dienst van zondag 5 april via deze link: www.protestantsekerkoostende.be/viering-5-april-2020-prelude/

Verlies elkaar niet uit het oog

En niet alleen elkaar! De kerk mag geen clubje van gelijkgezinden zijn die alleen maar oog hebben voor elkaar. Integendeel, de kerk staat altijd open – ook als de deur van het gebouw niet openstaat – naar de wereld om haar heen. De kerk dat zijn wij. Dus verlies ook die onbekende overbuur niet uit het oog, voor wie de gedwongen quarantaine eigenlijk weinig of niets in zijn situatie verandert. Kun je zelf geen hulp bieden, neem dan contact met elkaar op. Wat jij niet kunt, kan een ander wellicht wel en andersom.

Voor het onderlinge contact zijn verschillende initiatieven genomen. Die op een goede manier gebruikt worden. Bedankt allemaal!

Zo is er ...

- een **WhatsApp Omzien naar elkaar** - ben je nog niet aangesloten en zou je dat wel willen, laat het weten.
- een **Facebookgroep Protestantse kerk Oostende** – wil je aansluiten? Laat het weten.
- natuurlijk de **website**: www.protestantsekerkoostende.be – met de meest actuele informatie en ook de online diensten
- de **telefoon!** Mooi om te horen dat er onderling veel gebeld wordt. Iemand liet weten dat zij nog nooit zo vaak gebeld was in de laatste jaren. Volhouden, ook als dit langer gaat duren! **En daarna ...!**

Synodaal' nieuws - In korte tijd is er veel veranderd en bevinden we ons in een ongekende situatie. Gedwongen anders te leven, wordt eenieder van ons in deze dagen bepaald bij wat echt belangrijk is.

Naast het leven in afzondering is er de angst en het verdriet. Om ons heen, wat verder weg of in onze vriendenkring, in onze kerkgemeente, soms tot in onze naaste familie, zijn mensen getroffen door Covid-19. Onze samenleving wordt diep bevraagd op haar samenhang en dat geldt eveneens voor ons als Kerk.

Het is hartverwarmend te zien hoe allerlei initiatieven worden genomen en mensen door muren heen breken en naar manieren zoeken om elkaar nabij te blijven, juist ook nu, soms



¹ Onze kerk maakt deel uit van de Verenigde Protestantse Kerk in België – deze kerk wordt geleid vanuit een Synodale Raad waarvan de leden gekozen worden door de vertegenwoordigers van de verenigde kerken.

zelfs op een dieper niveau dan voorheen, toen zoveel dingen en ook een fysieke ontmoeting nog zo vanzelfsprekend waren.

We dragen onze samenleving en elkaar in onze gedachten en in onze gebeden.

We zullen en willen leerlingen blijven van Hem die ons voorgaat. Deze zondag gaan wij de Stille Week in en we doen dat ook nu als gemeenschap.

Op een andere wijze dan voorheen, maar samen, als Verenigde Protestantse Kerk in België, verenigd in gebed.

Ds. Steven H. Fuite,

voorzitter Synodale Raad

Paasviering zondag 12 april – de afgelopen twee jaar vierden we **Pasen** samen met de Katholieke multiculturele gemeenschap die ook samenkomt in de Hazegraskerk. Dat waren we dit jaar ook van plan. Maar omdat alles anders gaat, gaat ook deze gezamenlijke dienst helaas niet door. Dat betekent echter niet dat we geen **Pasen** vieren. Er zal een online viering worden voorbereid waaraan christenen uit beide geloofsgemeenschappen zullen meewerken. Begin volgende week hoort u op welke manier u en jij kunnen bijdragen. Laten we er samen een mooie viering op afstand van maken, waarin we ons met elkaar verbonden weten. Juist in deze dagen waarin mensen en volken zich terugtrekken in hun eigen ‘kotje’ en de grenzen sluiten om verspreiding van het virus te bemoeilijken, kunnen we als christenen in Oostende laten zien dat **samen vieren** mogelijk is, én ... de **Paasvreugde** kan vergroten.

Paasen 2020

Nieuws uit Brugge – deze rubriek vindt u hier sinds maart 2020

Bijbelbabbel – Ook de Bijbelgespreksgroep zal voorlopig niet samenkomen op de vrijdagavonden. Gelukkig kunnen de deelnemers thuis verder met de 40-dagentijdkalender ‘*sta op*’ (Petrus/ PKN) die zij meekregen. Omdat we hebben vernomen dat er wel eens verwarring ontstaat met de meer verdiepende Bijbelstudies georganiseerd door onze dominee, krijgt deze activiteit een nieuwe naam: *Bijbelballel*. Deze naam past ook wat beter bij wat we aanbieden: een veilige plek, waar je de Bijbel beter kunt leren kennen. Met de deelnemers zoeken we steeds naar werkvormen die aanspreken, en er wordt ook veel gebabbeld en thee gedronken. Helaas kan ook de beloofde uitstap naar Sint-Niklaas op 3 april niet doorgaan, omdat ook de Passie is afgelast. Het Vlaams Bijbelgenootschap biedt een mooi alternatief met een digitale kruisweg: <https://www.bijbelgenootschap.be/digitale-kruisweg-bij-de-passie-in-sint-niklaas/>



Deze naam past ook wat beter bij wat we aanbieden: een veilige plek, waar je de Bijbel beter kunt leren kennen. Met de deelnemers zoeken we steeds naar werkvormen die aanspreken, en er wordt ook veel gebabbeld en thee gedronken. Helaas kan ook de beloofde uitstap naar Sint-Niklaas op 3 april niet doorgaan, omdat ook de Passie is afgelast. Het Vlaams Bijbelgenootschap biedt een mooi alternatief met een digitale kruisweg: <https://www.bijbelgenootschap.be/digitale-kruisweg-bij-de-passie-in-sint-niklaas/>

We hopen met de deelnemers van de Bijbelbabbel met Hemelvaartsdag de reis naar Horebeke te mogen maken voor de hagenpreek, mits de erediensten tegen die tijd weer zijn toegelaten.

Liturgisch bloemschikken - In de eredienst van 1 maart werd aangekondigd dat mevr. Leen Devriendt bij de prekenreeks over Exodus liturgische kijktafels zou verzorgen tijdens de veertigdagentijd en de goede week. Omdat er al materiaal aangekocht was, wordt daar nu een andere vorm aangegeven: van de kijktafels worden foto's gemaakt die steeds geïntegreerd zullen worden in de digitale huisdiensten. Zo is het werk niet verloren. Er volgen nog kijktafels bij Palmzonden, Goede Vrijdag en Pasen zelf. Of dat in 't Keerske zal zijn is afwachten.

Bijbelroute Groenigenmuseum - Vanwege de grote belangstelling voor de Bijbelroute in het Groenigenmuseum, was de kerkenraad in overleg met CCV Brugge om voor onze gemeente een geleid bezoek te regelen o.l.v. Dhr. Geert Vervaecke. Met CCV Brugge hebben we afgesproken pas verder te gaan met plannen als de musea in Brugge weer open mogen. We houden u op de hoogte.

Bijbelevend en Bijbelleerhuis - Velen kijken er naar uit: het Bijbelevend op zaterdag 2 mei in Zevenkerken. Een mooi programma over de schepping met lezingen, workshops, muziek en kunst, waar ook Bart Moeyaert te gast zou zijn. De kans is echter aanwezig dat ook het Bijbelevend niet door kan gaan. De organisatie overweegt nu om het Bijbelevend een jaar op te schuiven. Momenteel wachten zij nader bericht van de overheid af, voordat een definitief besluit wordt genomen. Voor nadere berichtgeving verwijzen we naar de nieuwsbrieven en de website van het Bijbelhuis: <https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/>. Het Bijbelleerhuis '*schepping, klimaat en profetische kritiek*' dat onze dominee samen met Jean Bastiaens heeft opgezet, is gekoppeld aan het Bijbelevend, en is een verdiepende Bijbelstudie waarin u in een reis doorheen de Bijbel wordt meegenomen naar verschillende visies op de schepping. Naast het scheppingsverhaal in Gen 1, komen o.a. ook Jeremia, Psalm 104 en Marcus 7 voorbij. Indien het Bijbelevend uitgesteld wordt, dan wordt ook het Bijbelleerhuis een jaar opgeschoven en zal deze activiteit plaatsvinden op donderdagmiddagen, van 29 april tot 3 juni 2021 van 14.30-16.30 uur. We hopen u binnenkort meer nieuws te kunnen geven.

Wilt u de hele kerkbode van Brugge lezen, dat kan. Klik dan [hier](#).

Hieronder leest u een gedicht geschreven door ds. Jannica de Prenter



Raak mij aan met uw liefde,
dat mijn ogen opengaan.

Dat ik zie als nieuw:
het leven dat opstaat,
de takken die uitbotten,
het ontkiemde groen,
de bloesem aan de bomen.

Raak mij aan waar ik gewond ben.
Dat ik eindelijk met nieuwe ogen
durf te kijken naar mijn eigen pijn.
Dat ik leer aanvaarden wie ik ben.
Mijn wonden zijn de doorgang,
waar Gij mij splijt, waar Gij
dwars door mijn vloedpijn trekt.
Mijn wonden zijn het scharnierpunt,
de deur waar ik opgenga voor uw vrede.

Raak mij aan met uw liefde.
Maak van mijn wonden een open ruimte,
een bron waar levend water stroomt.
Dat nieuw leven ontkiemt in mij,
dat ik tot bloei mag komen:
een nieuwe mens: opnieuw geboren.
Uit de dood opgestaan.

Neem mijn handen, neem mijn hart,
neem mijn voeten en stuur mij op weg.
Dat ik de wonden aanraak,
dat ik in tranen, lief en leed
Uw gelaat herken.
De mensenzoon, hij die zichzelf
gegeven heeft, gebroken voor mij.

Raak mij,
open mij,
blaas in mij,
adem mij open.

TEKST: JANNICA DE PRENTER
GELEZEN OP DONDERDAG 12 MAART
TOEN WIJ ONZE KERK TIJDELIJK SLOTEN

Bestuursraad – zoals alle kerkfabrieken² in België heeft ook de Protestantse kerk in Oostende een bestuursraad die zorg draagt voor het zakelijke reilen en zeilen van de kerkgemeenschap. Eens in de zoveel tijd is een deel van het bestuur aftredend en worden er nieuwe bestuursleden gevraagd. De bestuursraad komt drie à vier keer

² Een **kerkfabriek** is een openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in een parochie.

per jaar samen en heeft daarnaast twee keer per jaar een ontmoeting met het stadsbestuur. Er zijn dit jaar drie leden aftredend en we kunnen met vreugde melden dat er vervangers zijn gevonden en dat er één bestuurslid herkiesbaar is.

Er zijn twee nieuwe kandidaten voor de bestuursraad!

Mevrouw Jasmine Casier

Mevrouw Marta Cabalero

De heer Adriën Deceuninck is herkiesbaar

Bedankt dat jullie je (weer) beschikbaar stellen.

De Vlaamse overheid heeft ons laten weten dat de verkiezingen die ten laatste in april of mei 2020 moeten plaatshebben, voor onbepaalde duur zijn opgeschort vanwege de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die onze overheid heeft aangekondigd om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen.

Ons kunt u in dringende situaties altijd bereiken op de nummers

0491 312200 (Andries)

+31 6 43794294 (Alida)

Nemen we niet op, spreek dan een boodschap in of stuur een sms.

Voor zo maar een babbel belt u bij voorkeur op maandag-, dinsdag- of woensdagnamiddag.

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)



www.protestantsekerkoostende.be
GSM 0491 312200